

Αθήνα 12-12-2024

Επανάληψη στο ορθό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Το "BONUS" των υπαλλήλων στο Υπ.Α.Α.Τ, οι «άριστοι υπάλληλοι» και οι προκλητικές διακρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων του Υπ.Α.Α.Τ

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή συνηθίζεται όλα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες να εκδίδουν δελτία τύπου με χριστουγεννιάτικες ευχές και σε κάποια από αυτά να διατυπώνονται και μερικά θεσμικά αιτήματα ή προβλήματα των μελών τους. Εμείς δυστυχώς αυτές τις μέρες και μετά από ένα εμπαιγμό διαρκείας από την ηγεσία του ΥπΑΑΤ, υποχρεωνόμαστε να καταγγείλουμε την τακτική της και τα πολλά παρατράγουδα που έχουν συμβεί με τον καταμερισμό του περίφημου "Bonus" του ν. 4940/2022 στους Γεωτεχνικούς, μέλη της Ομοσπονδίας μας, που είναι υπάλληλοι αυτού του "μίξερου" όπως αποδεικνύεται υπουργείου.

Δεν θα μπούμε στον κόπο να εξηγήσουμε αναλυτικά αυτά που με πολύ εύστοχο και επεξηγηματικό τρόπο έχουν εξηγηθεί από το πρωτοβάθμιο σωματείο των Γεωπόνων της Ομοσπονδίας μας (Π.Ε.Γ.Δ.Υ) με την με αρ. 116/3-12-2024 επιστολή του προς τον κ. Υπ.Α.Α.Τ ή από άλλα έγγραφα διαμαρτυρίας από περιφερειακές υπηρεσίες (πχ το κοινό υπόμνημα όλων των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου) του υπουργείου, αλλά θα μείνουμε στο ουσιαστικό γεγονός της απαξίωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων των περιφερειακών υπηρεσιών των Γεωπόνων και Κτηνιάτρων Ας αναφερθεί ότι έχουν εξαιρεθεί οι υπάλληλοι των Κτηνιατρικών εργαστηρίων που ιεραποστολικά εργάζονται πέρα από τις ανθρώπινες αντοχές για την έγκαιρη διάγνωση των ζωνοδόσων που μαστίζουν το ζωικό κεφάλαιο.

Το "Ιερατείο" του υπουργείου, όπως αυτό de facto λειτουργεί πέρα από κάθε ουσιαστική γνώση και αντίληψη υπουργού και υφυπουργών, κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να καταστρατηγήσει το πνεύμα και την ουσία του ούτως ή άλλως άδικου και αναποτελεσματικού νόμου. **Εν ολίγοις, με εντελώς αδιάφανο τρόπο και με διαδικασίες παρακμιακής βυζαντινής καμαρίλας, ΕΞΑΙΡΕΣΕ επί της ουσίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την λήψη της ανταμοιβής επίτευξης στόχων (Bonus) την μεγάλη πλειοψηφία των γεωτεχνικών υπαλλήλων του ΥπΑΑΤ που εργάζονται σε περιφερειακές υπηρεσίες και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια** Με τον τρόπο αυτό κατάφερε αφενός να διχάσει τους γεωτεχνικούς υπαλλήλους και αφετέρου να απαξιώσει και ευτελίσει την δουλειά αυτών που δουλεύουν στις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια και είναι καθημερινά στο πεδίο δράσης. Είναι δηλαδή στα εργαστήρια, στα χωράφια, στον στάβλο, στα συσκευαστήρια, στα θερμοκήπια, στις επιχειρήσεις ζωοτροφών, στις επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων και γενικά όπου οι γεωτεχνικοί ασκούν μάχιμα το επάγγελμα τους ελέγχοντας και πιστοποιώντας τους Έλληνες γεωργούς και κτηνοτρόφους, τις μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και γενικά ότι υπάρχει και κινείται στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και μεταποίηση.

Αυτοί οι συνάδελφοι, μαζί με τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς των ΔΑΟ/ΔΑΟΚ των Περιφερειών και περιφερειακών ενοτήτων, σηκώνουν όλο το βάρος της επίτευξης των στόχων επί του πεδίου της πρωτογενούς παραγωγής και είναι αυτοί που συντριπτικά εξαιρέθηκαν από το περίφημο

“Bonus” επίτευξης στόχων. Στην εξαίρεση όλων αυτών των συναδέλφων συνετέλεσε και ένας άλλος “λειτουργικός” παράγοντας του προαναφερόμενου “Ιερατείου” του ΥπΑΑΤ. Αυτοί είναι οι γνωστοί πλέον σε όλους “«οσφυοκάμπτες» του συστήματος. Είναι κάποιιοι -ελάχιστοι στον αριθμό- προϊστάμενοι υπηρεσιών και δυστυχώς συνάδελφοί μας, οι οποίοι “έβαλαν πλάτη και βέτο” για να ανταμειφθούν οι ίδιοι και οι κολλητοί τους, ενώ εξαίρεσαν αυτούς που στην περιφέρεια δουλεύουν για να τους καταξιώσουν. Πόσο λογικό είναι για παράδειγμα να εξαιρείται η συντριπτική πλειοψηφία των ελεγκτών ζωοτροφών των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων του ΥπΑΑΤ, ενώ το λαμβάνει η αντίστοιχη δ/ση στην Αθήνα και όταν ακόμη και την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν αποσταλεί έκτακτοι έλεγχοι ζωοτροφών με dead line τις 31/12/2024; Πόσο λογικό επίσης είναι να εξαιρούνται συλλήβδην οι συνάδελφοι των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου; Ποιοί άλλοι “ανταμείβονται” για τις υπηρεσίες και ελέγχους που αυτοί παρέχουν και κάνουν. Επίσης πόσο λογικό είναι να εξαιρούνται τα Κτηνιατρικά εργαστήρια που όπως προαναφέρθηκε σηκώνουν όλο το βάρος της έγκαιρης διάγνωσης των ζωνόσων για την αποτροπή εξάπλωσής τους και ανήκουν στη Γενική Δ/ση Κτηνιατρικής του υπουργείου ενώ το λαμβάνουν οι υπόλοιποι κτηνίατροι της Γενικής Δ/σης;

Δυστυχώς κάποιες ευθύνες, υπάρχουν και σε αυτούς τους συναδέλφους, προϊσταμένους δ/σεων και άνω, που αναμφισβήτητα δεν ανήκουν στους “οσφυοκάμπτες”, αλλά όμως δεν τόλμησαν να εκφέρουν δυναμικά και γραπτά την αντίθετη άποψή τους για ότι συνέβη στις υπηρεσίες τους, διότι κρίθηκαν και ανέλαβαν θέση προϊσταμένου όχι μόνο για εκτελούν εντολές και να υλοποιούν την υπηρεσιακή δουλειά, αλλά και για να διοικούν με σύνεση και να υπερασπίζονται τους υφισταμένους συναδέλφους τους.

Οφείλουμε να επισημάνουμε πως με όσα θετικά γράφουμε ως Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ για τους συναδέλφους των περιφερειακών υπηρεσιών, δεν θέλουμε να μηδενίσουμε ή απαξιώσουμε το έργο των συναδέλφων των κεντρικών υπηρεσιών. Αντίθετα, τονίζουμε το παράλογο της εξαίρεσης των πρώτων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αντιπαραβάλλουμε την λογική πως η δουλειά των μεν στηρίζεται στην δουλειά των δε. Επομένως δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι άριστος και να λαμβάνει ανταμοιβή, όταν αυτός που του παρέχει τα στοιχεία είναι άχρηστος. Δεν έχει λογική!!!

Κλείνοντας, η Ομοσπονδία μας καλεί τον Υπ.Α.Α.Τ κ. Τσιάρα, ο οποίος έχει δείξει καλές προθέσεις και επανειλημμένα έχει εκφραστεί με τα θερμότερα λόγια για όλους τους συναδέλφους που στο πεδίο δίνουν το καλύτερο τους εαυτό, να ελέγξει ΑΜΕΣΑ την κατάσταση και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για άρση των αδικιών. Χρόνος και τρόπος υπάρχει.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

